



« Een nieuw begin.

Het waren een paar vriendinnen die zich aan mij als vrijmetselaar bekend maakten en de vonk deden overgaan.

De vrijmetselarij was mij bekend en het adagio Vrijheid, Gelijkheid, Broederlijkheid plakt perfect over hoe ik vind dat het er in de wereld moet aan toe gaan. Daar wou ik nu wel eens aan meewerken !

Binnen en buiten mijn werkplaats van de GLFB-VGLB.

Aangezien ik nog professioneel actief ben is het niet altijd makkelijk te combineren maar ook in mijn job kan ik mij laten leiden door dit project.

De keuze voor de GLFB-VGLB was redelijk logisch omdat de ontvoogding van de vrouw nog vooral verloopt via vrouwen en omdat sommige thema's beter in alle rust enkel onder vrouwen kunnen besproken worden.

Tot slot het samenzijn in de Tempel.

Vrij, gelijk en broederlijk kunnen denken en spreken. Een echte meerwaarde in mijn leven. »